

# SEASONS

Wonen  
Koken  
Reizen

Genieten van het pure leven

## WONEN

Inspiratie uit de zee

## BOEKETTEN

In waterverftinten

## ZEE-DINER

Eerst rapen,  
dan bereiden

Beleef  
het water

19 eropuit-tips &  
logeeradressen

Nederland  
Waterland

N°06

00616



AP 8 718972 170080

€ 8,50

JULI 2016

# Seasons loopt het Pieterpad

## 3

Dwars door Nederland  
in 4 afleveringen

We zijn inmiddels halverwege het Pieterpad met ons enthousiaste estafette team: de hele redactie doet mee, iedereen loopt één etappe of meer. Het tweede deel van de beroemde 'noordzuidroute' gaat van het kasteelrijke Gelderland tot in het glooiende Limburgse land

ONDER REDACTIE VAN TONIE BROEKHUIJSEN EN HELMKE VAN GEEL



Ga voor alle bijzondere adressen  
die we onderweg tegenkwamen  
naar [www.seasons.nl/pieterpad](http://www.seasons.nl/pieterpad)

*Wandelen door het  
glooiende Rijndal geeft een  
echt buitenlandgevoel*



**BRAAMT –  
MILLINGEN**

 24 km

**Landschap:** bos, meren  
en rivieren

**Wandelaars:** Wilma  
en Bram Bergkamp

**Logeeraadres:** Auberge  
Graaf Hendrik, Braamt

**Tijdstip:** juli

**Weer:** 23 graden



**W**e maken er een kleine vakantie van, want we lopen maar liefst twee etappes van het Pieterpad. We starten in Braamt, waar we heerlijk uitgerust wakker worden in Auberge Graaf Hendrik. De eigenaren, Mary Dozeman en Henk Bielderman, zijn de gastvrijheid zelve en zorgen voor een royaal ontbijt, nadat we er de avond tevoren ook al zo lekker hebben gegeten. Dan duiken we Montferland in, helemaal fit en voorzien van proviand in de rugzak. Als we het dorp uitlopen komen we al snel in het Bergherbos terecht. Een prachtig stuk glooiend natuurgebied waar je zomaar een groene specht, een kwartel of patrijs kunt tegenkomen. In de berm zien we wilde bosanemonen. Het is even klimmen, maar op de stuwwal bij Belvédère worden we beloond met een fantastisch uitzicht over het Rijndal. Dit geeft echt een 'buitenlandgevoel' en dat zomaar in eigen land. Overigens maakt

deze route een paar (uit)stapjes over de grens met Duitsland, zoals bij het plaatsje Hoch Elten en Emmerich am Rhein, waar een oude Frankische bron uit circa 750 de aandacht trekt. Lopend door de weilanden en uiterwaarden genieten we volop. Wat is hier veel te zien en beleven! In Spijk, een steenarbeidersdorp, zijn de resten van oude steenfabrieken terug te vinden. In het oude douanedorp Tolkamer treffen we uitnodigende terrasjes aan, uitkijkend over de Rijn. Perfect voor een kleine rustpauze. Dan is het zaak om de pont te bereiken die ons gaat overvaren naar Millingen aan de Rijn. We blijken direct in het centrum van Millingen aan te meren, vlak bij de plek waar we willen overnachten: de B&B van Cecile Hannen en Bart Wittkamp. We zijn aangenaam verrast als we de boerderij zien liggen, midden in een woonwijk maar toch heel landelijk. Hoe fijn om hier te worden ontvangen met heerlijk eten en een dito bed.

